

Wat te doen met weinig poen? Sla 24 uur stuk

24H West. Por nada of voor een paar euro ben je 24 uur lang heel erg lekker onder de westelijke pannen.

Buurtbewoners noemen 'hun West' al jarenlang liefkozend The Best. Dit weekend kun je op 47 locaties ontdekken waarom. En als je het een beetje goed uitstippelt, kun je er 24 uur spenderen, zónder iets te spenderen, of een paar euro max.

Om 12 uur klinkt zaterdag het startschot en vanaf dan zijn de mogelijkheden legio. Op een waterfiets 'op zoek naar het monster van de Sloterplas' of Nachtzwemmen Hawai-stijl in SportPlaza Mercator. Potje flink doorhalen kan ook, tijdens de weekender in Radion dat 23 uur open is. Deel je de

ticketprijs door het aantal te feesten uren, dan kost je dat minder dan zo'n 73 cent per uur. Check de precieze locaties en tijden op Iamsterdam.com.

'Kom in pyjama en COCOMAT verzorgt de rest' belooft de woonwinkel aan de Overtoom. Naaktslapers dienen wel even wat aan te trekken, maar verder zijn alle slaapoutfitjes welkom. „En trek je mooiste sloffen aan”, moedigt medewerker Iris Ackerman, die zelf in haar 'slaapoverhemd' te bewonderen is, iedereen aan. Chill op hun bedden terwijl de cellist een mini-concert geeft en eet ondertussen een Grieks ontbijtje. Allemaal hartstikke gratis. Ook for free: de baslijnen, hihats en melodieuze klanken die de Robin Schulzen en Solomuns in spe laten horen tijdens Clash of the DJ's. In pop-up bar/restaurant/hotel Gustafson op het Westergas kunnen

alle minderjarige dj's in de dop hun beste draaiingertje voorzetten, met houselegende Marcello als eenkoppige jury. De winnaar of winnares mag tijdens Koningsdag een twee uur durende set neerzetten. „Het wordt onze eerste Koningsdag”, vertelt Gustafsons Frithjov de Waard. En meteen hun laatste, zo werkt het tenslotte met pop-up. Voor alle langzame fietsers onder ons die elke dag weer voorbij worden geracet door hun stadgenoten: sla zaterdag je slag tijdens de Slowbiking wedstrijd van MacBike. Op het WG-plein barst de strijd der slome slakken los en de enige vraag die telt: hoe lang kan ik doen over elf meter. „Héél lang!” weet MacBike's Veronique Klomp. Het Nederlands record Slowbiking staat op ruim twee uur en de sloomste van de dag wint een fiets.

Bij Kesbeke Fijne Tafelzuren

wordt het zaterdagmiddag gegarandeerd een groot smulpapenfestijn, verklapt eigenaar Oos Kesbeke, die zelf ook de rondleidingen doet. Daar hoort natuurlijk proeven bij. En proeven is gratis: van de oude vertrouwde augurk en het zilveruitje tot cornichons in gin en piccalilly met wasabi. „Het wordt echt leuk, iedereen is uitgenodigd.”



IRIS HERMANS

@IrisHermans
 i.hermans@tmg.nl

Slowbiken

'Hoe lang kun je doen over elf meter? Héél lang.'

Veronique Klomp, van MacBike



'Hé doos, ken ik jou niet ergens van' als openingszin tijdens Knutselen voor Volwassenen in The Student Hotel.

/ KATE NOZIK

